

Stem op de nuance en het verstand

Louise O. Fresco

Stem op degenen die redelijkheid hoog in het vaandel hebben. Omdat polariseren leidt tot het uithollen van de samenleving. Omdat gebrek aan redelijkheid iedere dialoog in de weg staat. Omdat demoniseren haaks staat op democratische besluitvorming. Omdat luisteren net zo belangrijk is als gelijk hebben. Omdat je pas gelijk kunt krijgen in een bestel waar redelijkheid de norm is en niet de uitzondering.

Stem op degenen die de nuance zoeken. Omdat er zelden of nooit eenvoudige oplossingen zijn. Omdat de duivel inderdaad in de details huist. Omdat compromissen niet automatisch het gemiddelde van allerlei belangen kunnen zijn, of een uitruil tussen voor en tegen. Omdat pas door de nuance begrip kan ontstaan van de ruimte in andere standpunten. Stem op de nuance omdat alleen zo een afweging tot stand komt tussen lokale, nationale en internationale waarden.

Stem op kennis van zaken, niet op een grabbelton aan slogans! Stem op degenen die weten waarover het gaat. Stem ook met kennis van zaken. Stemmen is leren. Stem om te begrijpen waarom bijvoorbeeld die onbekende, onbeminde waterschappen nodig zijn, en wat de provinciale staten toevoegen aan ons bestel. Voor alles, stem op het verstand! Omdat de belangen van toekomstige generaties beter gewaarborgd worden door een verstandige blik dan door de emoties van de korte termijn en het eigenbelang. Omdat alle vooruitgang uiteindelijk een kwestie is geweest van verstand. En omdat alleen via het verstand vernieuwing plaatsvindt.

Maar voor alles, stem met verstand. Laat verstand uw hart voeden. **Stem.**

*Dit artikel verscheen op 15 maart 2019 in
NRC next, Opinie: 6 adviezen voor in het stembokje*